



De Witte Kerk van Schilde Tussen hemel en aarde...

In juni 2023 eindigde een tijdperk in Schilde-Bergen met de ontwijding van de Witte Kerk, waarmee een 80-jarige aanwezigheid van de Dominicanen in deze regio werd afgesloten.



Het initiatief voor deze kerk ontstond in 1939, toen het bisdom het idee opperde om een kapel te bouwen nabij de opkomende gemeenschap rond de Goudbloemlaan en de Beukenlaan. Deze locatie bevond zich tussen de parochiekerken van Wijnegem en Schilde. De realisatie ervan werd toevertrouwd aan de **Dominicanen**.

Tijdens de Tweede Wereldoorlog functioneerde een noodkapel in garage Bellevue aan de Turnhoutsebaan. In 1944 kochten de Dominicanen grond en plaatsten er twee legerbarakken, gebruikt als kapel en

vergaderzaal. Verschillende initiatieven werden ondernomen om fondsen te werven voor een permanente kerk.



De eerste kerkplannen werden in 1950 getekend, en al in 1952 werd de nieuwe kerk, bekend om zijn rieten dak, ingewijd als kapelanie, wat het potentieel van de locatie benadrukte.



Tegelijkertijd ontwikkelde de nieuwe wijk Hof ter Linden zich, wat leidde tot een toename van het aantal inwoners.

In 1955 opende een basisschool, die zich heeft ontwikkeld tot de **openluchtschool van Sint Lutgardis**. In 1965 werd de kapelanie erkend als een autonome Dominicaanse parochie.



Een tragisch moment kwam op 23 juni 1970, toen de kerk met het rieten dak afbrandde.



Financiële beperkingen leidden tot een heropbouw met overblijfselen van de oude kerk, resulterend in de nieuwe, moderne Witte Kerk, ingewijd in juni 1972. Deze kerk was vijftig jaar lang het hart van intensieve parochiale activiteiten onder leiding van de Dominicanen.

In 2022 ging Pater Marc Christiaens, op 80-jarige leeftijd, met pensioen. Het Provinciaal Kapittel van de Dominicanen besloot geen opvolger aan te stellen. Hierop gaf het bisdom, onder leiding van Bisschop Mgr Bonny, de parochie op en werd de kerk ontwijd.

De Dominicanen verkochten het hele complex, inclusief de kerk, pastorie, scoutslokalen en feestzaal de Liebaert, aan de gemeente Schilde.

Joos Verschueren



De Toekomst van de Witte Kerk

Van kerk tot ... ?

Als inwoner van Schilde en iemand die vele persoonlijke herinneringen koestert aan de Witte Kerk, voel ik de diepe verbondenheid die vele Schildenaren hebben met dit iconische gebouw.

Voor velen van ons is het niet zomaar een kerk; het is een plek waar we **belangrijke levensgebeurtenissen** hebben gevierd, zoals de eerste communie, plechtige communie, een huwelijk maar ook waar we afscheid hebben genomen van dierbaren tijdens begrafenissen.



De aankoop van de site door de gemeente Schilde is een stap in de juiste richting om de **regie** te behouden over wat er met deze historische site gebeurt.

Het voorkomen van **verkrotting** en leegstand is vandaag van cruciaal belang, en het zoeken naar een oplossing op korte termijn (3-5 jaar) door het gemeentebestuur is dan ook een logische stap.

In dit kader heeft de gemeente een oproep gedaan om een tijdelijke uitbater te vinden voor de Witte Kerk. Kandidaturen moesten tegen eind september worden ingediend, en in januari zal de beslissing vallen over de tijdelijke invulling van de kerk.

Maar is het ook geen tijd dat we verder kijken dan de mogelijkheid van een tijdelijke uitbater en nadenken over een **permanente invulling**.

De Witte Kerk, een modern gebouw met beperkte historische waarde en een doorsnee akoestiek, vraagt om een creatieve aanpak voor zijn transformatie.

Hier zijn alvast enkele ideeën voor de herbestemming van de Witte Kerk:

Concertzaal: Met zijn ruime capaciteit kan de witte kerk perfect zijn voor grotere culturele evenementen zoals concerten. Met respect voor de buurt.

Kinderopvang: Gezien het grote tekort aan kinderopvang in onze gemeente, kan de Witte Kerk worden getransformeerd tot een kinderopvangcentrum.

Educatief Centrum: De kerk kan dienen als een plek voor educatieve activiteiten, zoals workshops, cursussen en seminars.

Kunstgalerie en Atelier: De ruimte kan worden omgevormd tot een centrum voor lokale kunstenaars om hun werk tentoon te stellen of een atelierruimte om te werken en workshops of lessen te geven.

Welzijnscentrum: Met de toenemende nadruk op geestelijke gezondheid en welzijn van jong en oud, kan de Witte Kerk een serene omgeving bieden voor activiteiten zoals yoga, meditatie, mindfulness-sessies...

Deze ideeën zijn bedoeld als een **startpunt** voor een brede en diepgaande discussie over de langetermijnbestemming van dit gebouw.

Uw gedachten, suggesties en visies zijn meer dan welkom. Ik nodig iedereen uit om hun ideeën te delen. Hoe ziet u de toekomst van de Witte Kerk er voor u uit?

Geef uw input via:

www.hetverhaalvanschilde.be

Philippe
Verschuere
Gemeenteraadslid



Bekijk onze Drone Video's



<https://youtu.be/Er33YEkkBM8>

<https://youtu.be/k00s8oI3wiQ>

Joos & Philippe Verschueren



Joos Verschueren, 85 jaar oud, is een al meer dan een halve eeuw trotse inwoner van Schilde-'s-Gravenwezel. Eerst nam hij zijn intrek in het Zonnebos, om later te verhuizen naar de dorpskern van Schilde. Hij is de patriarch van een gezin met drie kinderen, waaronder **Philippe Verschueren**, die op 55-jarige leeftijd ook meer dan 35 jaar in Schilde-'s-Gravenwezel heeft doorgebracht en zelf vader is van vier kinderen.

Beide Verschuerens delen een diepgaande passie voor hun gemeente, haar ontwikkeling en hebben beiden betrokkenheid getoond bij hun gemeenschap door dienst te doen als gemeenteraadslid. Door een **verbindinglijn te trekken tussen het verleden en de toekomst** van Schilde, hopen ze ideeën te introduceren die gericht zijn op het verbeteren van de levenskwaliteit van alle Schilde inwoners.

En daarbij willen ze graag weten wat u ervan denkt.

(*) Geraadpleegde bronnen:

Heemkundige Kring Jan Vleminck : De tram in Wijnegem 2007
Heemkundige Kring Jan Vleminck : Wijnegem onder de grond 2017
Serge Migom: Van klei tot kerk 2004
Heemkundige Kring Jan Vleminck: 700 jaar Familie van Havre 2004
Joseph Schobbens : Les Environs d'Anvers 42 promenades pédestres 1921
Heemkundige Kring Jan Vlemick: De kastelen van Wijnegem 2016
Heemkring De Drie Rozen : Obiits en Rouwgebruiken bij de Adel 2002
Heemkring De Drie Rozen : Baron de Caters Een leven vol beweging
Heemkring De Drie Rozen: De Vogelenzang een wijk apart
Educatief dossier 2005-2006: Politiek en Spelling
Henri Breugelmans : 100 jaar Parochiekerk 100 jaar klooster 1978
Floris Prims : Geschiedenis van Antwerpen 1947
Heemkring Scilla : diverse artikelen
Heemkring De Drie Rozen: diverse artikelen
Yves van de Werve de Vorsselaer : Légendes et vérités 2009
Jan van den Bergh: Alhier tot Sgravenwezele 1991
Hugo Jacobs, Staf Oorts, Jos Van Bulck Toen we Nederlanders werden en waren 1814-1830
Jacques Claes: De Gebeurtenis Antwerpen Hoe het ging en gaat 2019
Gemeente Schilde en auteurs: Schilde 's-Gravenwezel in beeld 2011
Roland Baetens: Van abdijdomein tot villapark 2003
Parochie OLVrouw-ten-hemel-opgenomen Schilde 1942 – 1965 - 2022